

Even voorstellen... Patricia van Amstel



Ik ben Patricia van Amstel, ik ben 50 jaar en getrouwd met Eduard. We hebben twee jongvolwassen kinderen (Michael, 24 jaar en Lars, 20 jaar) die nog bij ons thuis in Heerhugowaard wonen. Naast mijn werk vind ik het heel fijn om te ontspannen in de natuur, in mijn moestuin of door creatief bezig te zijn. Vakanties breng ik het liefst door in het Hoge Noorden boven de poolcirkel vanwege de rust en het prachtige landschap.

Ik werk inmiddels ruim 26 jaar in Tuitjenhorn. In eerste instantie voor Stichting Kinderopvang Harenkarspel, maar sinds 6 jaar door de fusie met onderwijs, voor Blosse. Voor het grootste deel heb ik gewerkt in een leidinggevende functie, zowel voor kinderdagverblijf, peuteropvang als buitenschoolse opvang. Daarnaast ben ik intern trainer Voor- en Vroegschoolse Educatie en denk ik in die hoedanigheid ook mee over het VVE-beleid binnen Blosse en de gemeente Schagen. Ik heb onlangs mijn masteropleiding Educational Needs (specialisatie Begeleiden) afgerond en mij daardoor verder verdiept in het basisonderwijs. Samen met de vorige directie (Mariosé en Lia) heb ik al een start mogen maken met kindcentrum de Hoge Akker. Ik zie het als een waardevolle kans om mij nu – samen met Emile- in te zetten voor álle kinderen in ons mooie kindcentrum! Hierbij vind ik het belangrijk om zoveel mogelijk verder te bouwen op datgene wat nu al stevig is neergezet samen met het team.

Om kinderen voor te bereiden op de toekomst, hebben we iedereen in de samenleving hard nodig. Ik geloof heel erg in de kracht van verbinding: met kinderen, met het team maar zeker ook met ouders! Ik sta daarom ook altijd open voor een gesprek als u hier behoefte aan heeft.

Hartelijke groet,
Patricia